

VÅRA TVÅ OLYMPIAHJÄLTAR.



HOPPAS ATT JAG HAR ALLT MED MIG NU.



HELENA JONSSON
HETER JAG



VECKANS PAR?????

TRÄNINGSLÄGRET I PERSTORP
den 7/4 - 7/18 1891

Vi träffades på Stockholms skumma central. Hela A-gänget var samlat men Oskar, Rosa och Gillberg kom inte på avtalad tid, de var spårlost försvunna. Vi fick lov att åka utan dem, för är man försvunnen i Stockholm så är man. Tåget rullade iväg. Risken för att vi skulle bli överfallna var stor så vi var beväpnade med platta och dolme. På platsen bredvid mig låg en ruskigt äcklig skum hatt. Ägaren kom glidande in i vagnen och han såg inte bättre ut. Han mumlade någonting otydligt, hans andedräkt stank som ett ruttet ägg på en surströmmings-skiva. Jag kunde ingenting annat säga än "Va". Han sa om det med samma andedräkt men lite högre -Vill du ha ett hett tips, endast tio dollar.

Då tog jag upp min platta och slog honom i huvudet, tryckte ner honom i sätet och sa:

-Kläm fram det annars trycker jag ner dolmen i halsen på dig.

Då fick jag reda på att Rosa fortfarande levde, men han hade blivit kidnappad till Norrlands djupa skogar.

fortsättning följer i nästa nummer.



Maten var väl god men tacka vetja skeden



Tandborst shejken: ALI BAB PERKA



Igelkotten



Maria "Nisse" Nilsson blev uppvaktad med massor av presenter på sin födelsedag, som inföll på träningslägret i Perstorp. Hon fick b.l.a. en rosa panter, en kramanka (se bilden), ett klangspel och en rympistol som sprutade gnistor.



Glassen i Danmark är god.
GLUURP, SLUURP, SMASK

MARIA "KURRE" ÖSTLING VISAR SINA STEPPKONSTER

UTE-SM

Vi var sex stycken simmare + Magnus och Lennart som skulle på SM. Det var "Oskar", Jeanette, Ullis, Anneli, "Tutan" och Pia. Men "Oskar" skulle inte åka upp förren den 12:e och vi andra åkte den 8:e. Innan vi åkte till Gävle tränade vi ett pass i Nälstabadet. Därifrån åkte vi direkt till Gävle. Då var klockan ca. 11.30. Det var Herr och Fru Wennberg som körde oss i deras bilar. Vi stannade och åt vid ett värdshus utanför Uppsala. Det var jättegod mat. Sedan fortsatte färden mot Gävle.

Vi bodde på ett Esso Motor Hotell. Maten var bra där också. Det var både förrett och varmrätt till middagen. Det fanns en pool på hotellet där alla badade. Vattnet var jättekallt. På tisdagen var vi på bio och såg "Tjuren från Bronx". Den var rätt så bra, och den handlade om boxning. På onsdagen hade nästan alla klubbar kommit. Det var nästan bara simmare som bodde på hotellet nu. På onsdagskvällen rakade vi oss på kroppen och blev masserade. SM-tävlingarna började på torsdagen. Då simmade Ullis och Annelie 400 medley. Ullis kom trea i försöken och fick simma i finalen, där hon kom fyra. På fredagen simmade Annelie och Ullis 200 fj och båda kom till final, men Ullis strök sig, för hon ville satsa mer på 400 fr, som hon också kom till final på. I finalen kom Annelie 3:a på 200 fj och Ullis 4:a på 400 fr. Och så blev det äntligen lördag. Annelie och Jeanette simmade 100 fj och båda kom till B-final. Ullis och "Tutan" simmade 800 fr där Ullis kom 6:a och "Tutan" 8:a. Och till sist var det dax för medleylagkappen. Vi lyckades inte placera oss så bra, men Magnus var nöjd ändå, för det var ju bara andra gången som vi, Annelie, Ullis, Jeanette och jag simmade i lag tillsammans. "Oskar" simmade 100 ry på lördagen också. Han satsade på att slå Bengt Baron, men lyckades inte, tråkigt nog. Bättre tur nästa gång. SM-vädret var inget vidare bra. Det regnade på fredagen och hela söndagen. Nu var det slut på det här SM:et, men innan vi åkte hem på söndagen gick vi och åt en god middag på en kinarestaurang.

Pia.



klubbpoäng 1981

| | |
|---------------|--------|
| I. SPIF | 438 p. |
| 7. SK Neptun | 101 p. |
| 9. Södertörn | 97 p. |
| 16. Spårvägen | 54 p. |
| 36. Gävle | 13 p. |
| 41. Växjö | 10 p. |
| 45. Järfälla | 6 p. |

Detta ska jämföras med förra årets resultat, då kom Spårvägen på 32:a plats med 16 poäng. Snacka skillnad!



PIA HOLMBERG - GLAD SM DEBUTANT

Den suveräna sidan:

GARVET



En man hade fått en ny hör-apparat och han pratade med grannen och sa:

- Den här hörapparaten är så bra att jag kan höra gräset växa.
- Det menar du inte, sa grannen
- Hur mycket kostade den ?
- Kvärt över tre.

he

?

ho

Den något äldre professorn, i enlighet med traditionen att vara något tankspridd, var på supé. Då han råkade servera sig ärter med handen istället för med en sked. Då märkte han att de andra omkringstående minner, och utbrister:
- Ursäkta mig jag trodde att det var bruna bönor.

haha

Veckans sämsta

- Du har en finne på näsan.
- Var?
- Ja, det tror jag.

!

- Ha

- Hi



3st pojkar sitter och skryter för varandra om sina pappor.

Min pappa var den första på månen.

- Äh, det var väl inget min pappa har simmat över döda havet.
- Ha det var väl inget det var ju min pappa som dödade det

hu

hi

?

Lena och Pelle hade varit i höstacken.

När pelle kommer hem frågar mamma

- Var har du varit?
- Med Lena i höstacken.
- Vad gjorde ni där?
- Det vet jag inte, men det ska i alla fall bli min hobby.

Prosten på besök i smedjan, går fram till lärlingen och frågar:

- Är det ni som är smedjan med de 14 barnen ?
- Jag! Nä jag hjälper bara till.

ha

hō

Matte.

ÅHUS

Söndagen den 2 augusti samlades vi alla i B-gruppen och vår tillfälliga tränare Magnus Starre, ledaren Margareta och lilla Jeppe vid Stockholms central. Vi skulle ta tåget till Åhus där vi skulle tillbringa ett två veckor långt träningsläger. Resan gick bra förutom att en tant invaderade en av våra tågupéer. Tåget gick till Åhus, därifrån åkte vi buss till Åhus.

Äntligen framme började vi undersöka plejset, som verkligen var fint. Det var ca 10 meter till badet från förläggningen, maten och stranden låg också alldeles intill. Efter en dag kunde vi konstatera att det enda som var dåligt var bassängen. Bassängens vatten var bräckt och det gjorde att det blev grumligt. När det var som värst såg man inte kanten förrän det var en meter kvar till kanten.

Samtidigt som vi var där var Sundbybergs simklubb också i Åhus. När helgen började närma sig såkände vi dom ganska bra. På söndagen gjorde vi en utflykt till Knutstorp, det ligger ca tio mil från Åhus. Där tittade vi på motortävlingar och olika uppvisningar tillsammans med Sumpansimmarna.

Vi var ganska bra på att göra bort oss allihopa, men värst var nog när Roten och Eken höll på att skratta på sig utan för toaletten. Smulan kände sig nog också ganska dum när hon satt på toa och trodde att Lena satt på toan bredvid. Hon sa: Vilken fjärt Lena. Det pinsamma var att det inte var Lena som satt, utan en tant. Pinsamt var det också när Eken råkade (hm) titta in i ducharna när Magnus stod där och duchade naken. Busan skämdes nog mest när hon satt och åt på Magnus macka en morgon.

På kvällarna visste man nästan alltid var killarna var; antingen hos Sumpantjejerna eller på minigolfbanan. Värst var nog Möggel, Maräng och Offer som vi nästan fick dra därifrån på kvällarna. De blev också retade av Sumpans tränare.

Den andra veckan, på onsdagen, simmade vi 100 gånger 100 fritt, start 1,45. Det var heljobbigt. Det enda man fick dricka var vatten, men det smakade så äckligt efter

man druckit, så de flesta drack bara en gång.

På fredagen i samma vecka hade vi fest med Sumpans. Då fick vi glass. Efter det lekte vi en lek som Sparris tyckte var så kulig att han ramlade av stolen av skratt. Sen hade vi dragkamp nere vid bassängen, men det misslyckades så vi började kasta i varandra istället. Varenda kotte blev islängd, plus en kaxig full skåning. Hon blev skitförbannad.

Sista kvällen tog vi en sista runda till glassbaren, som vi besökt nästan varje kväll. De sålde strutar med fem kulor glass för sex kronor.

Nästa dag åkte vi hem och på tåget pratade vi om lägret. Alla höll med om att maten varit god och att vädret varit fint (bortsett från de sista dagarna) och ett extra plus till stranden som hade varit toppen. Men vi var inte nöjda med bassängen som hade gett infektioner av det smutsiga vattnet bl.a. magont, halsont och ont i öronen.

Resan hem gick bra och vid nio-tiden på kvällen möttes vi av våra föräldrar på centralen.

Anna Ek och Christina Roth

Ett stort tack till:
Magnus Starre och
Margareta Holmberg.
Det var ett jättekul läger!



- Öh , spana grabben



- Vådå arrangerad ?

- Men, du Starre hur långt
är det egentligen till England?



Rutinerade 20-årige Per Rosengren fick ge sig

Vi träffades vid DN-huset inne i stan.(vi, det vill säga Perka, Danne, Ormen, Rosa och jag, Matte), för inprickning och uthämtning av badmössa. Det visade sig vara en sjuhelsikes massa tokiga simmare som tänkte slänga sig uti Mälarens gråbruna vatten. En timme före start så var det dags för genomgång av säkerhets-föreskrifter och banans utseende, men hur själva målet såg ut framgick aldrig helt klart, vilket skulle ställa till problem för vissa simmare. 20 min. före start var det dags att marchera iväg till Smedsuddsbadet, för att göra de sista förberedelserna före starten d.v.s smörja, eller rättare sagt kleta in sig med fett och liniment. Som vanligt var spårvägarna sist i vattnet, så man fick slå sig fram genom mängder av motionärer innan man var ute vid länsarna. PANG! Där gick startskottet. Jag själv tycker att det är ett under att man klarade sig med livet i behåll ur det där startfältet. Du förstår nog själv, tänk dig 200 galna simmare som slänger sig iväg samtidigt.

Själva simningen är det väl inget att skriva om direkt, mer än det, att det värsta var nog alla dessa dj...a motorbåtar, som drog upp svall och fullkomligt spydde ut avgaser. Men trots detta lyckades allas vårän Rosa paddla sig in som tvåa. Att han inte kom etta beror nog på att

han spurtade rätt in i en kätting invid det dåligt utmärkta målet. Nästan en hel minut efter Rosa kom Perka i mål som femte man, därefter jag själv på sjätte, Danne på en nionde plats och sist av oss soårvägare, Ormen på 20:e plats. Direkt man var uppe ur vattnet så stacks en mugg äcklig buljong i händerna på en (tyckte jag i alla fall). När så gott som alla elitsimmare kommit i mål så var det pris-utdelning och kläd-uthämtning, som man hade lämnat i starten.

Senare på kvällen, när man hade tvättat sig och bytt om, så var det ångbåts-kryssning med båten "Kung Erik" med s.k. facila priser på förfriskningar, vilket visade sig vara ockerpriser.

Matte Norlin

P.S. Vi hoppas på att flera ställer upp nästa år. D.S.



FÖRFATTAREN MATS NORLIN

PER "ROSA" ROSENGREN GJORDE EN BRA PRESTATION PÅ RIDDARFJÄRDSSIMNINGEN.